

Boeken- en cd/dvd-nieuws juni 2016



Zeven keer jezelf overstijgen.

Meerdere - Halewijn

Dit magazine vertaalt de geestelijke werken van barmhartigheid naar onze tijd en toont hoe actueel ze in feite zijn. We laten zeven mensen aan het woord die er in de praktijk mee bezig zijn: Nikolaas Sintobin sj, Peter Malfliet, Mgr. Jan De Bie,

Marc Eneman, Babs Mertens, Zr. Erica Van de Cauter en Katie Velghe. De reizigers naar zichzelf zitten wellicht verkeerd. Wie zichzelf tracht te overstijgen, krijgt hier in de geestelijke werken van barmhartigheid zeven mogelijke bestemmingen aangeboden. Dit gaat van de oproep de bedroefden te troosten tot het vergeven van beledigingen. En wat te denken van het geduldig verdragen van lastige mensen en het onderrichten van de onwetenden of het bidden voor de levenden en overledenen. Niet te vergeten de uitdaging de twijfelenden raad te geven en de zondaars te vermanen. Het is een hele boterham, en de taal waarin ze verwoord zijn, kan ons op het eerste gezicht wat afschrikken. 6,00 € - [Bestel hier](#)



Brood en rozen

Lieven De Pril - Halewijn

Wist je dat één Vlaming op tien in armoede leeft? Dat is veel. Toch denken mensen wel eens dat het in hun gemeente niet voorkomt. Armoede blijft in Vlaanderen meestal verborgen. In het boek "Brood én rozen voor iedereen"

vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen waartegen ze moeten opboksen. Ook hulpverleners en vrijwilligers doen hun verhaal. Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze samenleving, op armoede en de oorzaken ervan. Iedereen kan in dit boek nuttige informatie vinden om armoede beter te begrijpen en er dus ook beter mee om te gaan. Een echte aanrader voor wie actief is in de hulpverlening, in de zorgsector, in het onderwijs of in het verenigingsleven. De opbrengst van het boek gaat naar Welzijnsschakels, een vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede. 15,00 € - [Bestel hier](#)



Uit liefde voor de Islam – Paolo Dall'Oglio - Halewijn

In juli 2013 verdween jezuïet Paolo Dall'Oglio bij een poging om te bemiddelen tussen strijdende partijen in Syrië. Men gaat ervan uit dat hij nog leeft, maar gevangen gehouden wordt door IS. Paolo is de stichter van het bijzondere woestijnklooster Mar Moussa,

waar hij zich opende voor de 'moslimziel'. Hij nam de islam ernstig en bevestigde de authenticiteit van de religie en hun stichter Mohammed.

In dit boek maakt hij duidelijk waarom. Hij gaat de grote vragen van het christendom over de relatie met de islam niet uit de weg. Maar in plaats van wantrouwen, voedt hij hoop. In plaats van afwijzing is er grote betrokkenheid. Hij spreekt over een 'dubbel toebehoren', niet over een fusie, maar wel over een authentiek respect. De stilte rond zijn persoon klinkt als een luid protest. 17,50 € - [Bestel hier](#)



Geloven voor tieners (uit de reeks "geloven nu") - C. Broeckhof e.a.

Jong werken met Schriftteksten. In het werkboek Geloven Nu voor tieners worden zes bijbelverhalen met behulp van spel- en werkvormen voor jongeren van 10+ begrijpelijk, hanteerbaar en

toegankelijk gemaakt. Het materiaal is ontwikkeld door een team van jongerenpastors en geënt op het succesvolle concept Geloven Nu voor volwassenen. In regelmatig gehouden bijeenkomsten verkennen de deelnemers via meditatie en gesprek het verband tussen de Schrift en hun eigen leven. Geloven Nu voor tieners geeft praktische tips voor het opzetten van jongerenbijeenkomsten rond de Schrift, duidelijke spel- en werkvormen, bouwstenen voor een viering na afloop van de ontmoeting. 12,50 € - [Bestel hier](#)



Kwetsbaar en krachtig – Liber amicorum

Gedurende een halve eeuw heeft Frans Van Steenberghe zich ingezet voor het beluisteren en begeleiden van mensen. Uit dankbaarheid en waardering wordt hem ter gelegenheid van zijn 75ste

verjaardag dit Liber amicorum aangeboden. Het bevat reflecterende artikels, getuigenissen en kleinere poëtische stukjes die uitgaan van de gedachtewereld, de spiritualiteit en de professionele inzet van de gevierde en van de bekommernissen die hem nauw aan het hart liggen.

De auteurs en de samenstellers hebben getracht om daarbij twee invalshoeken tot hun recht te laten komen: de zorgzame aandacht voor het kwetsbare en gekwetste leven die Frans zo kenmerkt en de kracht van het leven waarin hij gelooft. Zij wensen Frans en alle lezers van dit boek veel 'kwetsbare kracht' toe.

Amoris Laetitia. De vreugde van de liefde

Is verschenen in het Nederlands en in de winkel beschikbaar.

Ook beschikbaar: huwelijkskaarsen, geboortekaarsen, jubileumkaarsen op naam en met afbeelding (indien gewenst).

Cd's en DVD's (Moeder Teresa ea)