

# Boeken- en cd/dvd-nieuws April 2016



## De vita van Hildegard van Bingen

Tony Lindijer

Het boek is een vertaling van de oorspronkelijke Latijnse Vita van Hildegard van Bingen. Immers reeds tijdens haar leven is men al begonnen met het beschrijven van haar leven. Er zijn drie

biografen bekend: de monniken Godfried, Theoderik en Guibert (Wibert). Ze hebben elk op hun eigen wijze bijgedragen aan de beschrijving van het leven van de heilige. Lindijer voorziet de vertaling van een uitvoerige inleiding waarin ze nader ingaat op de persoon van Hildegard en op de wordingsgeschiedenis en de gelaagdheid van de vita. Ook is er een uitleiding die nader ingaat op de aanvankelijk mislukte canonisatie (heiligverklaring) van Hildegard. Het boek bevat tevens een uitvoerig notenapparaat en een tot dan toe (jaar 2000) actuele bibliografie. Wie kennis wil maken met een contemporaine levensbeschrijving van Hildegard van Bingen, geschreven door mensen die haar persoonlijk hebben gekend, moet dit boek zeker aanschaffen. Het is zeer de moeite waard, niet in de laatste plaats omdat het boek is samengesteld door een van Nederlands grootste Hildegardkenners. (HW) [Bestel hier](#)



## De psychotherapie van Hildegard van Bingen

Dokter W. Strehlow

Je eigen verantwoordelijkheid opnemen is de belangrijkste voorwaarde voor gezondheid en tevredenheid. Hildegard van Bingen toont nieuwe wegen waarlangs men deze kan bereiken.

Volgens haar leer wonen er in de mens 35 spirituele zielskrachten, die stuk voor stuk geassocieerd zijn met het lichaam en zijn organen. Zo kunnen op heldere wijze samenhangen tussen psychische problemen en ziekten op lichamelijk vlak worden blootgelegd.

Voor een op het geheel gerichte genezing is het immers noodzakelijk om op beide niveaus de oorzaken uit de weg te ruimen die tot de ziekte hebben geleid.

Een baanbrekend boek, dat verrassende inzichten en kennis verschaft, die leiden tot een geheel nieuw begrip van gezondheid.

[Bestel hier](#)

*Dr. Strehlow is een Oostenrijkse arts die de recepten en richtlijnen in de praktijk toepaste in de jaren voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog, bij gebrek aan gewone medicijnen. Op die manier ontdekte hij dat wat Hildegard schreef, effectief geneest.*

## Het boek van de levensverdiensten - Jef Ector



**Liber Vite Meritorum** is het tweede van haar drie visioenboeken. De centrale figuur in de zes visioenen is een reusachtige man die van in de hoge hemel tot in de diepe afgrond reikt. In het eerste visioen zegt de auteur dat deze alles beheersende figuur God is, maar verder wordt hij meer christologisch geduid, en in het laatste visioen noemt hij zichzelf de vleesgeworden Zoon.

De rode draad in deze visioenen is

de strijd tussen goed en kwaad in de vorm van twistgesprekken tussen ondeugden, die als monsterachtige gedaanten verschijnen, en de corresponderende deugden die alleen als stem voorkomen. Na de twistgesprekken geeft een 'stem uit de hemel' commentaar bij het visioen en de ondeugden. Daarna volgt er nog een beschrijving van de straffen die bij de verschillende zonden horen,

en die straffen kan de mens tijdens zijn leven als boetedoening gebruiken. Dit boek geeft zowel de Latijnse als de Nederlandse vertaling, die naast elkaar gezet zijn.

Deel 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6. [Bestel hier](#) (bestaat ook als pocket-pakket, dze 3 delen in één bundel.)

Deze boeken zijn een echte spirituele reis, die ons verplicht onszelf te zien zoals we zijn.



### Miniaturen van de Scivias

Dit boek bevat de prachtige miniaturen uit de Rupertsberger Codex van het boek "Scivias" en uit de Lucca-Codex van het boek "Liber Divinorum Operum". De vertalingen van deze boeken (zullen) apart te verkrijgen zijn in het Nederlands maar in

andere talen zijn ze reeds beschikbaar, bij andere uitgevers.

[Bestel hier](#)



### Oorzaken en behandelingen - Causae et curae

In dit boek beschrijft Hildegard een 80-tal symptomen en behandelingen van ziekten. Ze schrijft ook over wat wet nu "psychosomatische aandoeningen noemen". Het is een voor haar tijd revolutionair werk, dat ook nu nog in de geneeskunde zijn toepassingen vindt.

[Bestel hier](#)

### Ken de wegen (SCIVIAS) – Deel 1 en 2



Hildegard van Bingen (1098-1179), in 2012 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerklerares, leidde als benedictines aanvankelijk een verborgen leven. Maar in haar drieënveertigste levensjaar ontving ze in een visioen een opdracht van God om 'de kluis der mysteriën te ontsluiten'. Daarop schreef ze haar beroemd geworden Liber Scivias, een spirituele reisgids voor de gelovige op weg naar het hemels Jeruzalem. Scivias ('Ken de wegen') is een trilogie. Naast de Latijnse tekst is een vertaling opgenomen in het Nederlands, die dicht bij Hildgards beeldende taal blijft. De inleiding geeft een korte schets van leven en werk van Hildegard en gaat nader in op de lectio divina, een meditatieve leef- en

leeswijze die Hildegard toepast. De toelichting bij tekst en miniaturen helpt de lezer om de samenhang van woord, klank, beeld en betekenis te verstaan.

Dit eerste deel beschrijft de nog ronddolende ziel van het Oude Testament. Het tweede deel laat zien hoe de ziel in het Nieuwe Testament, verlost door Christus' menswording, wordt opgenomen in de Kerk. Het derde deel verschijnt in 2016. [Op bestelling](#)



### Ootmoed - Leven en werk van Hildegard van Bingen

Dit boek geeft een bijzondere inblik in het leven en het werk van de twaalfde-eeuwse mystica Hildegard van Bingen. Een aantal representatieve fragmenten uit alle grote werken van Hildegard zijn door auteur Hans Wilbrink vertaald en toegelicht. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan de neoplatonische inslag van haar werk en aan de bijzondere positie van de engelen in haar zielsdefinitie. Deze uitgave biedt een frisse, nieuwe kijk op het fenomeen van de middeleeuwse mystiek in het algemeen en op de tijdloze boodschap van de mystica in het bijzonder. Daardoor is het een indringend en veelzeggend boek geworden voor de zoekende en verlangende lezer in onze gesecculariseerde wereld. Hans Wilbrink (1949) is neerlandicus en sociaal wetenschapper met een bijzondere belangstelling voor theologie. In 2006 promoveerde hij op onderzoek naar de mystieken Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant. Hij is oprichter van de Nederlandse

Hildegard van Bingen website. [Bestel hier](#)





## Leven met Hildegard van Bingen

Hildegard van Bingen leefde in een periode van grote veranderingen. Haar blik op mensen en op een leven met God is kritisch en creatief en weerspiegelt het geestelijk denken in de twaalfde eeuw. Haar kernpunten zijn nog steeds verrassend helder: wie zich in handelen laat leiden door liefde en wijsheid creëert een hemel op aarde. Hildegard nodigt ons uit om verbondenheid te voelen met al wat is en daagt ons tevens uit iemand te zijn die herschept. Bovenal moedigt ze ons aan om te werken vanuit ons hart. Deze vroege denkende vrouw biedt een levenslijn voor wie toe is aan een heldere visie. [Op bestelling](#)

## Muziek van Hildegard van Bingen

Het is algemeen bekend dat Hildegard ook muziek schreef. Er is een ruim aanbod van muziek van Hildegard beschikbaar evenals de DVD van haar leven "Vision".



en nog andere werken...

**Welkom**  
**op de opendeurdag van onze abdij.**  
**Tweede sinksendag**  
**16 mei 2016**

**Van 14.00 tot 18.00 uur**

**Ingang via Vlasmarkt 23**