

Liturgisch Centrum Abdij Dendermonde

Februari 2016

Timothy Radcliffe WAAROM IK CHRISTEN BEN

Waarom ik christen

ben. – Th. Radcliffe

In *Waarom ik christen ben* spreekt de Engelse dominicaner monnik Timothy Radcliffe over de betekenis van christen-zijn in een steeds veranderende cultuur. De schrijver weet diepe levenswijsheid volkomen begrijpelijk en vaak humoristisch onder woorden

te brengen. Op haast profetische wijze leest hij de tijd. Hij put uit de christelijke traditie en gaat ook terug naar het Bijbelse verhaal over Jezus. Openminded gaat hij in gesprek met hedendaagse denkers binnen en buiten de kerk. Toch wordt het nooit zware lectuur, omdat Radcliffe verhalen vertelt.

15,00 €. [Bestel nu.](#)



Iedereen spiritueel

Johan van der Vloet, I. Cornu.

Ieder mens is op zoek naar een zinvol leven en wil steeds verder groeien in zijn mogelijkheden. Spiritualiteit speelt daarin een essentiële rol. Psychologisch onderzoek toont overtuigend aan dat spiritualiteit je leven

anders, beter, rijker en voller maakt. Maar hoe ontwikkel je je 'spirituele weg'? Dit groeiboek nodigt je uit om je eigen mogelijkheden op spiritueel gebied te verkennen op een laagdrempelige, concrete en praktische manier.

24,50 €. [Bestel nu.](#)



Vastenkalendar 2016

De kalender reikt dag na dag een kleine tips en overweging. Zo krijg je de nodige bagage om alleen, thuis samen, of samen met de parochie de tocht van 40 dagen naar Pasen te gaan. Er is aandacht

voor het Zuiden met de focus op Colombia dit jaar. Jongeren getuigen over hun vastenbeleving, je hoort een echo vanuit de zondagsviering, er is aandacht voor bewust leven en er wordt stilgestaan bij het engagement van mensen in Vlaanderen. Reflecties bij de encycliek van de paus Laudato Si' en uitnodigingen om te bidden maken het geheel af

2,50 €. [Bestel nu.](#)



De apostel

is het waargebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim. Zijn identiteit ondergaat een diepgaande verandering wanneer hij Jezus ontmoet. De confrontatie met zijn familie, die juist zo trots is op een zoon als toekomstige imam, is hard en moeilijk. Vooral de broer van Akim heeft een grote afkeer van

zijn bekering tot het christendom. Akim doet er alles aan de acceptatie van zijn familie te herwinnen. Zijn nieuwe levensstijl blijkt uiteindelijk een krachtig getuigenis van geloof en vergeving. De Apostel is een film rond een actueel thema, dat gevoelig ligt maar zeer respectvol in beeld is gebracht.

14,99 €. [Bestel nu](#)



Paaskaarsen



vormselkruisjes



Vuur- en wierookschaal.

Wij hebben onze eerste stapjes, aarzelend, gezet op facebook. We willen dit experiment in de komende tijd uitbreiden. Bezoek onze pagina op [LKD community](#) en laat uw commentaar bij ons prille begin.