

LKD Liturgisch Centrum Abdij Dendermonde – november 2016



De kunst van het alleen zijn.

Anselm Grün
In deze tijd zijn velen vaak ongewild alleen. Dat hoeft niet als een vloek over ons leven te hangen. Anselm Grün vertelt in dit

boek, hoe we het alleen zijn op een andere manier kunnen benaderen, zodat het een positief effect heeft op ons leven. 14,99 €.

[Bestel hier](#)



Tijd nemen.

Leo Fijen
Bij het alleen-zijn, evenals bij een te druk leven, kan het een probleem zijn om zijn tijd evenwichtig in te vullen.

In dit boek zoekt Leo Fijen antwoorden bij monniken en monialen. Hij onderzoekt of hun

indeling van tijd ook ons iets kan leren. 14,99. [Bestel hier.](#)



Ik ben een pelgrim...

Erik Galle

Een gebedenboek recht uit het hart, dat de stille momenten kan verdiepen en ons door de woorden binnenbrengt in ons spirituele zelf.

17,00.

[Bestel hier.](#)



Uitgehoord

Dirk Hanssens

21 kloosterjobs uit de doeken gedaan

Benedictijn Dirk Hanssens belicht de ambten, functies en taken achter de kloostermuren en giet zijn brede kennis daarover in een 'format' van korte gesprekken met fictieve

monniken en monialen die soms grappige, af en toe heel serieuze, maar altijd verrassende antwoorden formuleren op een handvol eenvoudige vraagjes over hun job. De anekdote, het aforisme en de scherts onthullen daarbij de kern van het abdijleven en zijn spirituele wijsheid. 15,95 euro.

[Bestel hier](#)

Ook nog verkrijgbaar: gebedskalender en liturgische kalenders, volkskalender, kalender bij getijdenboek;



Voor de komende feesten, **geschenkideeën:**

- kunstzinnige kerstkaarten;
- abdijsbier verpakt in speciaal cadeaupapier;
- kerst- en andere cd's;
- wenskaarsje "het eerste vlammetje van de vriendschap";
- muziek uit Taizé / kerstliederen / klassiek / gregoriaans...

