

# LKD Abdij Dendermonde – Boeken



## GELOVEN TEGEN BETER WETEN IN –

Wil Van Den Berken. Op onconventionele wijze gaat Van Den Berken op zoek naar het antwoord op de vragen: Hoe kan je in deze moderne tijd

nog in God geloven? Wat heeft het christendom de mens dezer dagen nog te bieden? Tegen welk aspect van het christendom strijdt het atheïsme? Hij confronteert de uitspraken van prominente wetenschappers als Steven Hawking met zijn ideeën in de zoektocht naar het antwoord. € 15,95.

[Bestel hier](#)



**HET PENTATEUCH PLAN –** Aartjan Van Den Berg. Dit boek laat op een originele manier het verhaal van de joodse en de christelijke tradities zien in hun oorspronkelijke inspiratie en in hun kleurige

praktijk door de eeuwen heen. Het is geen kerk, geen godsdienst, geen staat, en al helemaal geen wereldrijk, maar een ondernemende beweging die kansen zoekt, vindt en creëert voor een menselijk bestaan. Zorg en onderwijs voor iedereen zijn de belangrijkste terreinen waarop deze onderneming zich richt. € 19,50.

[Bestel hier](#)



## HET VERHAAL VAN EEN ROEPING –

Broeder Marc. Het verhaal van broeder Marc, stichter van de gemeenschap van Tiberiade in Wallonië. Een verhaal vol frisheid, moed, engagement en scheppingsdrang. De beschrijving van het avontuur om in de

21<sup>ste</sup> eeuw in de voetsporen van Franciscus van Assisi te treden. € 16,00.

[Bestel hier](#)



## HET RITME VAN DE TIJDEN –

Alberte van Ess en Lex Boot. Een wegwijzer om stilaan in je leven ruimte te scheppen voor meditatie en dus ook om afstand te nemen van de dagelijkse bezigheden om in staat te zijn ons eigen leven te

bekijken vanuit een ander perspectief. Het boek biedt wekelijkse meditatiepunten met mogelijkheid om dagelijks een deel ervan te verdiepen. Het is een handleiding voor wie het stil wil leren maken in zichzelf om daarna intenser en bewuster te leven. € 19,90.

[Bestel hier](#)