

LKD Liturgisch Centrum Abdi Dendermonde

boeken in de kijker – Juni 2015



Christelijk leraarschap

Piet Raes/Pelckmans

In een tijd waarin godsdienstonderwijs en katholiek onderwijs regelmatig onder vuur komen, geeft dit boek een zicht op de waarde van leraarschap vanuit christelijk perspectief. Een toetssteen voor elke mening over leraarschap.

Een confrontatie met de eigen mening over leraarschap en christendom.
€ 15,00



Leven in balans –

Anselm Grün /Averbode
In zijn laatste boek overstijgt Grün de andere werken rond “leven in balans” die vooral rond voeding en levensstijl opgebouwd zijn. Voor harmonie en balans in ons leven toont Grün (met als leidraad de regel van Benedictus) dat balans in ons leven niet alleen te maken heeft met levensstijl en voeding

en geestelijke gezondheid. Maar dat de harmonie ook samenhangt met balans in de maatschappij, in het milieu en in de hele samenleving. Een oerdegelijk boek. €17,95



Logboek voor pelgrims

Nelleke Bos, Karin Snoop / Forte

Dit is een klein, handig en leuk vormgegeven boekje voor iedereen die op pelgrimstocht gaat. Bij elke pelgrimstocht is de weg belangrijker dan het doel.

Het zijn tochten van bezinning en verwondering, herinnering en verlangen. Dit boekje is het ideale instrument om als klein dagboekje te dienen: licht, praktisch, aangenaam.

Het heeft geen belang of de pelgrimstocht veraf is of gewoon een voetocht naar Scherpenheuvel of Halle, gespreid over enkele dagen... De weg is de leermeester.

€ 12,95



Ursula 11

Psallentes / Hendrik Van Den Abeele

Gregoriaans officie geschreven door Hildegard van Bingen ter ere van de H. Ursula en haar 11.000 gezellinnen die vermoord werden door de Hunnen.

De Duitse benedictijnse abdis Hildegard van Bingen (1098-1179) was in haar tijd al bekend omwille van haar visies en visioenen. Hildegard correspondeerde ook met de groten van haar tijd, en was daarmee een zeer invloedrijke vrouw. Daarenboven heeft de abdis haar eigen teksten van muziek voorzien. Dat levert een gregoriaans op dat sterk geworteld is in de universele traditie, maar toch opvalt omwille van een grote toonumfang en rijke melismen. Vijfzeventig gezangen zijn ons van Hildegard overgeleverd, met als belangrijkste bron een twaalfde-eeuws handschrift dat bewaard wordt te Dendermonde (Sint-Pieters & Paulus Abdi, Ms Cod. 9). Uit dit handschrift kozen de zangeressen van Psallentes voor een reeks gezangen ter ere van de heilige Ursula, waarvan door middel van antifonen (“O rubor sanguinis”), responsoria, een sequentia en een hymne (het opzweepende ‘Cum vox sanguinis’) een krachtige evocatie uitgebouwd wordt. Een intens gebeuren, waarin eensgezind en met toenemend engagement de lotgevallen van Ursula en haar reisgezellinnen bezongen worden.

Ursula was volgens de legende een koningsdochter die niet wilde trouwen voor ze een bedevaart naar Rome had gemaakt. Samen met de 11.000 maagden die haar vergezelden werd ze (nog steeds volgens de legende) in de buurt van Keulen vermoord.

Verder zijn ook beschikbaar (in zwart-wit)

- zegengebden (16 €)
- ziekenzalving (12 €)
- de communie dragen bij zieken. (10 €)

LKD Liturgisch Centrum
Abdi Dendermonde

Met de zegen
van de Heer...



Zegengebden
voor elke
gelegenheid.

LKD
Liturgisch
Centrum

HET SACRAMENT
VAN DE
ZIEKEN



De communie



dragen
bij zieken

...

Een kleine hulpgids

LKD Liturgisch Centrum
Abdi Dendermonde